

Freddy er nu i Himlen - han nåede at få Billetten, inden hans sidste rejse begyndte

Skrevet af Simon Jacobsen 2006

Da min hustru og jeg var leder for menigheden Nordjysk Bibelcenter, fik vi kontakt med Freddy fra Frederikshavn. Han havde opgivet håbet om at få en lykkelig fremtid. Arbejdsløs og med et forlist parforhold bag sig flygtede han fra den virkelige verden ved at drikke alkohol.

Efter Freddys eget udsagn skulle han ikke være i live. Vi mødte ham første gang i 1994. Han var ved at drikke sig ihjel. Et af medlemmerne fra menigheden tog ham med til møde. Freddy var mere eller mindre ordblind. En dag, da han cyklede en tur i Frederikshavn, fik han øje på Frederikshavns Kristne Center. Men Freddy havde læst det som Frederikshavn Krisecenter.

Freddy fortalte, at det var, som om noget drev ham i den retning, hvor centret lå. Bibelen siger, at den, der søger, skal finde, og det gjorde Freddy. Han fandt hjælp fra Himlen.



Nordjysk Bibelcenter, hvor Freddy fandt sit åndelige hjem.

DEN BEDSTE HJÆLP - FRED MED GUD

Niels, der boede i centret, åbnede døren for Freddy, da han ringede på. Der stod han i sin kedeldragt, som han sikkert havde fra den tid, da han arbejdede som kranfører på værftet.

Han blev budt indenfor, men det var svært for Freddy at få udtrykt sit ærinde.

Først sagde han noget om, at han troede, han godt kunne være med til at hjælpe folk i krise, for han havde selv oplevet så meget.

Så fortalte han om sit liv og sine problemer: alkoholismen og sorgen over, at samleveren havde forladt ham, samt savnet af børnene.

Midt i al elendigheden oplevede Freddy at få fred med Gud.

Niels fortalte ham om evangeliet, at Jesus døde for hans synder, og at Gud elskede ham så meget, at Hans søn, Jesus Kristus, døde for ham.

Freddy var meget åben og ønskede at tage imod Jesus som sin frelser. Sammen bad Niels og Freddy en bøn.

Til sidst sad de ved siden af hinanden, og Niels lagde armen omkring Freddys skulder, og han græd. En glæde vældede frem fra hans indre. Freddy var 44 år gammel, da han blev født på ny og fik sit navn skrevet i livets bog.



Freddy til højre og Niels til venstre i 1995

PÅ BIBELSKOLE I HJØRRING

Hver torsdag var der bibelskole hos Nordjysk Bibelcenter i Hjørring. Det var min hustru Kaja og mig, der underviste på bibelskolen, som vi havde etableret nogle år forinden. Niels kom fast til disse bibelskoleaftener og inviterede Freddy med den efterfølgende torsdag.

Niels inviterede Freddy med hjem til kaffe efter bibelskolen sammen med Ib, som også havde været med.

Her fortalte Freddy, at han havde fået konstateret kræft i spiserøret i 1993. Lægerne havde kun givet ham ét år at leve i. Han havde også fået den besked, at de ikke kunne operere ham.

Freddy fortalte også Niels og Ib om en anden sygdom, han havde - en sygdom, som kun få mennesker i Danmark har, hvor hypofysen ikke fungerer normalt. Følgerne af denne sygdom gjorde, at han måtte drikke ca. 15 liter vand i døgnet. Derfor måtte han ofte på toilettet. Hvis han tog medicin til 1100 kr. om måneden, kunne han holde det nede, men det havde han ikke råd til.

GUD GREB IND OG HELBREDTE FREDDY

Den samme aften bad Ib og Niels til Gud om at helbrede Freddy, så han kunne blive disse sygdomme kvit.

Det hele var så nyt for Freddy, og han har senere fortalt, at han var meget skeptisk og tænkte, om bønnen virkede: "Lad dem da bare prøve at bede", resonerede han. Freddy blev meget overrasket. Han var vant til at sove dårligt, fordi han så ofte skulle op og drikke vand og på toilettet om natten. Freddy lå vågen og undrede sig over, hvorfor han ikke var tørstig og ikke skulle op på toilettet.

Da han skulle til rutinemæssig undersøgelse på sygehuset, blev der sagt, at hypofysen fungerede normalt. Miraklet var et faktum. Freddy døde ikke af kræften i spiserøret, som lægen havde forudsagt. Tværtimod havde han det godt og følte sig helbredt. Da han var til første undersøgelse efter forbønnen, viste røntgenbilledet, at der stadig var en plet, men den var blevet mindre.

Der blev igen bedt for Freddy, og ved en ny undersøgelse tre måneder senere var kræftpletten forsvundet. Lægerne mente, at der var sket en fejl, og der blev taget et nyt røntgenbillede.

Men kræften i spiserøret var borte. Gud greb ind.

BIBELCENTER BLEV FREDDYS ÅNDELIGE HJEM

Freddy fandt sit åndelige hjem i Nordjysk Bibelcenter. Her fik han nye venner, han følte sig straks hjemme. De store lyspunkter i ugens løb for Freddy var bibelundervisningen, søndagsgudstjenesten og de øvrige møder i bibelcentret. Han kom altid med sin sorte dokumentmappe med et Jesus-klistermærke på siden.

I dokumentmappen havde Freddy altid sin Bibel og en notesblok, så han kunne nedskrive de vigtige punkter i undervisningen.

Da Freddy blev klar over, at Bibelen taler om dåb, efter at man er kommet til tro, ønskede han at blive døbt. Det skete i august 1994. Freddy blev døbt sammen med to andre medlemmer af Nordjysk Bibelcenter, i Vesterhavet ved Tornby Strand.

Flere gange deltog Freddy også i kristne sommerstævner. Niels, som han mødte i Frederikshavn, havde en campingvogn, så de drog af sted rundt i landet. De hyggede sig sammen og fik stort udbytte af forkyndelsen. Ofte var det kendte danske og udenlandske prædikanter, der underviste.

Da en stor gruppe fra Nordjysk Bibelcenter rejste til Norge og besøgte venskabsmenigheden Moss Bibelsenter, var Freddy blandt deltagerne. Det var en stor oplevelse for ham at komme til

et andet land og blive mødt med varme og kærlighed. Vi blev indlogeret privat, og dem, Freddy boede hos, blev hans venner for livet. Det er virkelig fantastisk, at uanset hvor i verden man rejser hen, så er der altid kristne venner, der tager godt imod en.

FLYTTETE OG TOG AFSKED MED DET GAMLE LIV

To gange havde Freddy prøvet at begå selvmord. Efter anden gang greb Gud ind. Da han havde fundet rigtige venner i Hjørring, besluttede han sig for at flytte til byen.

Det blev et helt nyt liv for Freddy. Men der var mange ting fra fortiden, der skulle gøres op med. Freddy var én af dem, som kom fra et socialt belastet miljø. Han voksede op i et hjem uden kærlighed. Hans vigtigste opgave var at lave mad til sin fordrukne far og sin syge mor. Familien flyttede fra København til Vendsyssel, da Freddy var 10 år. Han voksede op uden for Frederikshavn, og da han blev voksen, flyttede han til Frederikshavn. Her fandt han sin livsledsager, som han fik to børn sammen med. Han var en dygtig kranfører og arbejdede i mange år på værftet i Frederikshavn, så der blev også råd til at købe hus.

En dag kom Freddy ud for en alvorlig ulykke, der forårsagede, at han havde en meget lang periode, hvor han var sygemeldt. Han blev arbejdsløs og begyndte at drikke med efterfølgende skænderier i hjemmet.

Efter 20 års samliv besluttede hans kone at forlade ham, hun var kørt fuldstændig træt.

Det gik stærkt ned ad bakke for Freddy, konen og børnene havde forladt ham, og nu blev huset sat på tvangsauktion. Til sidst måtte Freddy flytte fra huset og ind i en ussel lejlighed uden håb forude om, at det skulle blive bedre. Freddy sad tilbage med en gæld på flere hundrede tusinde kroner, som han var ude af stand til at betale.

Det meste af tiden tilbragte Freddy nu på byens værtshuse, indtil han en dag mødte Niels på Frederikshavns 'Krise' Kristne Center.

ET NYT LIV PÅ ALLE MÅDER

Freddy var blevet et nyt menneske, som Bibelen taler om. I første omgang sker den nye fødsel inden i et menneske. Det vil også gradvis resultere i et forvandlet menneske i det ydre. Efter en periode fik Freddy igen kontakt med sin kone og børn. Han var så lykkelig, og børnene sagde til Freddy: "Vi elsker dig, far." Han kunne ikke huske, hvornår de sidst havde sagt det.

Freddys familie og gamle venner fik nys om, at han var blevet en kristen og et forvandlet menneske. Faktisk blev han næsten en 'nyhed' for mange af de mennesker, der kendte ham fra før. De var nysgerrige efter at se den nye Freddy og opsøgte ham i Hjørring. Han fortalte også, at han i en periode var bitter på sig selv over det spildte liv. Men det kom han over. Han så fremad og var lykkelig over de fremskridt, som han oplevede.

SYNDEN OG GÆLDEN BLEV EFTERGIVET

Jesus havde betalt prisen for Freddy på korset, så han var blevet tilgivet al sin synd og skyld. Han kunne nyde et liv, fri for skyld og skam over fortiden. Der var også en anden tyngende gæld, som Freddy blev kvit. Det var gælden, som han fik, da huset gik på tvangsauktion. Efter en lang sagsbehandling og mange møder blev Freddy bevilget gældssanering.

Jeg husker, hvilken lettelse og glæde det var for Freddy at blive erklæret gældfri. Han havde det svært med penge, så han lavede en frivillig aftale med banken om, at han kun fik lomme- og husholdningspenge hver uge. Når han skulle have udbetalt ekstra penge, var det en aftale med banken, at jeg skulle ringe og sige god for det.

På den måde sparede han op, så han kunne købe noget, han ønskede sig. Jeg glemmer aldrig glæden, han udstrålede, den dag han kunne købe en ny cykel. Stolt som en pave trampede han i pedalerne.

Hver dag var Freddy ude at cykle. Han var meget hjælpsom og gik ofte til hånde, når nogle af vennerne eller en lærer på skolen, hvor han senere fik arbejde, skulle have malet eller ordnet noget praktisk.

Gennem en af sine bekendte fik han også en kolonihave i Haveforeningen Eriksminde på Hirtshalsvej.

ELEVER PÅ BESØG OG GUD VAR PÅ TV

Freddy kom også i arbejde igen. Han fik job som servicemedarbejder på en af Hjørrings skoler. Det var et arbejde, han gik meget op i, og han elskede at være omgivet af børn. Han gik ofte og sang om Jesus. Både børn og voksne kunne ikke undgå at høre det, og børnene ville gerne synge med på sangene og høre om Jesus, som Freddy fortalte dem om.

En dag kom en lærer og spurgte ham, om nogle af skolens elever måtte besøge ham. De ville gerne se et kristent hjem. Tre lærere og en stor flok elever blev budt indenfor af Freddy, der bød på saft og småkager. Han viste dem også et børneprogram fra den kristne TV-kanal The GOD Channel.

Nogle dage senere mødte Freddy nogle af forældrene. De fortalte ham, at børnene kom hjem og fortalte, at de havde besøgt et kristent hjem, og at Gud var på TV.

Det var ikke kun eleverne, Freddy fortalte om sin tro på Gud. Han kunne ikke lade være med at fortælle om Jesus, som havde forvandlet hans liv. Når der var anledning til det, fik både forældre og lærere på skolen Freddys vidnesbyrd om, hvorledes Gud havde grebet ind i hans liv.

FALDT TILBAGE OG KOM TIL HIMLEN

Desværre vendte trangen til alkohol tilbage, og de sidste år af hans liv havde jeg ikke så meget kontakt med ham.

Det var, som om han undgik mig. Jeg husker en dag, da Kaja og jeg mødte ham beruset på gaden i Hjørring. Vi bestemte os for at tage ham med hjem, som vi så ofte havde gjort. Hvad mennesker tænkte, som vi mødte på vejen, ved jeg ikke. Men vi havde vort besvær med at holde ham på benene. Freddy sov rusen ud, hvorefter vi talte med ham og bad for ham.

Han blev fundet død i sin seng. Han døde sikkert som følge af alkoholskader. Han fortalte mig engang, at han led af skrumpelever. Jeg kendte Freddy så godt, at jeg er sikker på, at han har

læst i sin Bibel, der altid lå ved siden af sengen. Jeg har stærkt på fornemmelsen, at han har bedt til Gud kort tid før sin død.

Med denne overbevisning kan jeg sige, at Freddy i dag er i Himlen.